

Homo's

Gisteren nacht toen ik niet kon slapen keek ik naar een documentaire waarin oudere Franse homoseksuele stellen werden geportretteerd. Openhartige verhalen van uiteenlopende mannen en vrouwen die met elkaar gemeen hadden dat zij homoseksueel waren en uit kwamen voor hun geaardheid in een tijd vol vooroordelen en een machtige katholieke kerk. Verhalen over hun coming-out, discriminatie en acceptatie. 'Mijn omgeving vond dat ik naar een psychiater moest' vertelde een man met een doorleefd gezicht aan de camera. 'Homoseksualiteit werd gezien als een ziekte, een hersenafwijking'.

Vandaag fantaseer ik dat er een televisieportret van mij wordt gemaakt over dertig jaar. En dat ik, sneeuw wit haar en een gezicht vol rimpels, vertel ik aan de camera: 'Jarenlang ben ik voor mijn 'stoornis' in therapie geweest. Ze lieten me zelfs lithium slikken. Maar ik bleef bipolair. Gelukkig denkt men daar tegenwoordig heel anders over.'

Catharsis