

Ken je dat?

Dat idee dat niks gaat zoals jij dat wilt? Mensen hun afspraken niet nakomen? En niet alleen je directe omgeving. Maar ook jijzelf. Een dag waarop alles vreemd gaat en je langzaam maar zeker denkt dat het aan jou ligt. Heb ik iets verkeerd gedaan? Gezegd? Ze fluisteren, gaat het over mij?

Ik haal details door elkaar. De spullen staan op het goede tijdstip op de verkeerde plek. Daar kom ik na een uur achter. De ene helft verloopt goed en ik heb het naar mijn zin. Maar de andere helft gaat niet zoals het hoort.

Na excuses ga ik maar vanuit dat het de volgende dag weer beter zal gaan. Maar dan is die dag nog niet voorbij. Die avond had ik gehoopt op een leuke ontmoeting. Maar diegene zegt af en ik reageer voor mijn gevoel op een botte manier. Ik hoor niks meer. Zie je wel, ik doe het helemaal verkeerd. In de veronderstelling dat ik in de middag een afspraak heb, blijf ik nog even hangen op werk om wat af te maken en doe boodschappen. Ik kom een kwartier vóór tijd aan. Netjes toch? „Je bent te vroeg”. Dat weet ik ja, maar ik was al in de buurt. „Nee, je bent een dag te vroeg”. Ja

hoor! Ik check het in de berichten, en inderdaad. Ik heb een datum gekoppeld aan de verkeerde dag. Hoe ga ik mijn avond invullen? Sporten ga ik niet meer redden. Een beetje ontregeld. Gelukkig kan ik bij een vriendin terecht. Ondanks een leuke avond toch het idee dat niks gaat zoals ik wil.

Na mijn fiets vast te hebben gezet blijkt ik mijn fietssleutel er niet uit te hebben gehaald. Dus terug naar mijn fiets en weer aanbellen zodat mijn vriendin ook het heen en weer heeft. Tja, als ik mijn dag niet heb laat ik iedereen mee genieten.

Eindelijk even ontspannen en er komt een moment dat je eens naar het toilet moet. Daar kom ik erachter dat ik mijn onderbroek wel heel vreemd aan heb. Inmiddels heb ik daar de schuld aan gegeven. In goede hoop dat de volgende dag alles beter gaat, ga ik slapen.

Tot ik de volgende dag in mijn enthousiasme bijna naast mijn stoel ga zitten op mijn werk. Mijn collega schiet in de lach en weet dat ze met zulke stunts maar één ding hoeft te vragen: „Heb jij je onderbroek wel goed aan?”.

Autien