

Duister

Luister

Ik tast al jaren in het duister
Zit mijn hele leven vastgekleuisterd
Wil er uit ik wil er uit

Naar buiten

Maar ik wordt gek van het gefluister
Buiten hoor ik auto's ruisen
En ik voel mijn oren suizen

Sla op tafel met mijn vuisten

In gedachten breek ik ruiten
Sta ik op om me te uiten
Kom ik eindelijk vooruit en

Huil ik tuiten

Om alles af te kunnen sluiten
Ga ik naar een therapeut en
Klim ik hier misschien weer uit

Ik wil naar buiten wil naar buiten

Maar er is zo veel geluid
De mensen waar ik me voor sluit
Glippen er stiekem tussenuit

Met de buit

Aan hen verkocht ik al mijn huid
De dingen waar ik steeds op stuit
Ik loop alleen maar achteruit

Dus ik blijf binnen

Ik durf nergens te beginnen
Loop in kringen loop in kringen
En ik kan mezelf niet dwingen

Om te springen

Heb geen tijd om te bezinnen
Want ik denk alleen aan winnen
En niet uiten maar wel innen

Blijf verdringen

Kan niet verzinnen wat ik wil en
Zet mijn zinnen op de dingen
Die de anderen van me willen

Ik ga schreeuwen ik ga gillen

En ik voel mijn handen trillen
Onverschillig maar ik wil
Ik wil gewoon een keertje chillen

Niet de moeite steeds verspillen

Aan het denken aan verschillen
Onverschillig want ik wil
Ik wil gewoon een keertje chillen

Ik slik pillen

Om mezelf wat te kalmeren
Ik kan zo veel van je leren
Maar ik durf niet te bekeren

Ben gewend me te verweren

Steeds de sukkel te acteren
En ik blijf me irriteren
Aan de dingen die me deren

Diep van binnen

Wil ik ergens aan beginnen
Loop in kringen ben verblind en
Moet de weg naar buiten vinden